

# SOLNA FRIMÄRKSAMLARFÖRENING

## 50 ÅR.

Ett försök att spegla föreningens historia under de 50 år som gått som jag har uppfattat den genom protokoll och hörsägen, författad av Bo Törner inför föreningens 50-års jubileum.

Vi får gå tillbaka till 1949 just då sockerransoneringen tog slut. Ett antal hängivna frimärksamlare träffades på ett fik i Huvudsta och beslöt att bilda Solna Frimärksamlarförening, SFSF. I november 1950 skedde så detta och i det första protokollet finns följande namn: Eric Björklund, Ingvar Pettersson, Helge Schederin, Gösta Carlsson, Robert Svensson, Sture Björkman, Egon Gustavsson, Gösta Johansson, Nils Staaf, Gustav Julle och Erik Olsson.

Gustav Julle blev föreningens förste ordförande och man samlades i en lokal som låg i Näckrosområdet i Solna.

Medlemsavgiften var 5kr.

1951	var man 37 medlemmar och Stålfarfar cyklade genom Sverige.
1952	höll man på länge på mötena – ofta till efter 22 och Elizabeth II blev drottning av Storbritannien.
1953	började cirkulationshäftena gå bra och halva Holland översvämmades av Nordsjön.
1954	års bokslut lyder på 3610:- och man är 80 medlemmar. Man har årsfest i Spårvägens lokaler, på gränsen till Sundbyberg, med sång och dans och enligt protokollet kunde de flesta gå hem själva.
1955	är det starkölspremiär i Sverige, Ingvar Pettersson blir ny ordförande och man flyttar till ny lokal i Förvaltargården.
1956	blir det ryttarolympiad i Stockholm och föreningen byter lokal igen, nu till Slottsgården, där man blir kvar till 1967.
1957	börjar TV komma igång men klubben växer ändå – nu 84 medlemmar och man börjar med Lucia-/Julfest.
1958	gör klubben en utfärd till landet med barn och fruar.
1959	blir Evert Broqvist ordförande, småauktionerna tar sin början och Ingo vinner VM över Floyd Paterson.
1960	Stig Reidmar tar över som ordförande. SFSF-emblemet kommer till och X-et gör debut som auktionsutropare. Man firar 10-årsjubileum med utställningen Frimex 60 i gamla Landstingshuset och efteråt blir det middag.
1961	berättar bokslutet att föreningen omsatt 4017 kr och att årets vinst blev 46 kr. Regalskeppet Wasa kommer under sommaren upp ur Strömmen.
1962	har klubben nästan 100 medlemmar och Arlanda invigs.
1963	når medlemsantalet över 100 och den första TV-bilden kommer från USA via satellit.

1964	blir Einar Reimendahl föreningens ordförande och såväl Nikita Chrustjov som The Beatles besöker Sverige.
1965	är medlemsavgiften hela 12 kronor för dem som också får hem Nordisk Filateli i brevlådan.
1966	stiger medlemsavgiften till 18 kronor och Vietnamdemonstrationer förekommer över hela världen.
1967	flyttar SFSF sin möteslokal till Ekensbergsskolan och högertrafik införes.
1968	stiger medlemsavgiften till 20 kr och Bob Beamon hoppar otroliga 8,90 vid OS i Mexico.
1969	cyklar Fåglumbröderna till sig en del medaljer vid VM och man landar obemannat på månen.
1970	lägger man ner stort arbete på Frimex 70 som tyvärr ställs in då kommissarien Stig Reidemar avlider. I Sverige är det elransonering och prisstopp.
1971	blir Kaj Brock ordförande och man bråkar om almarna i Kungälv.
1972	är det Harlad Nord som övertar ordförandeklubban och SFSF flyttar två gånger, först till Råsundaskolan och sedan till Fridhemsskolan och under tiden blir Ölandsbron färdig.
1973	föreningen omsätter mer än 25000 kronor och Sverige får en ny kung.
1974	medlemsavgiften stiger till 30 kronor, Nils Lundkvist blir ordförande och det kommer olja från Gotland.
1975	firar SFSF 25 år med utställningen Frimex 75 i Solnagalleriet. Vi får kommunalt bidrag och Hilbig föreslår det närvarolotteri som vi fortfarande har.
1976	blir Einar Reimendahl ordförande och Sverige får sin första drottning Silvia.
1977	räknar klubben 150 medlemmar och det brukar vara cirka 50 personer på mötena. Mellanölet tas bort, kronan devalveras och Sverige får en kronprinsessa.
1978	härjar både Björn Borg och Ingemar Stenmark i prislistorna.
1979	föreningen går bra – omsättningen är över 30000 kronor – och det är en reaktorolycka i Harrisburg, USA.
1980	blir Lars-Erik Larsson ordförande och SFSF firar sitt 500:e möte med öl och smörgås – 80 närvarande.
1981	kommer det ett förslag om offentliga auktioner och en rysk ubåt sätter sig fast utanför Karlskrona.
1982	har bytesföreståndaren besvär med oredovisade märken och i Sydatlanten rasar Falklandskriget.
1983	går första offentliga auktionen av stapeln. Omsättningen var cirka 40000 kronor. OS i Sarajevo och stort elavbrott.

1984	inför klubben värdekuponer och fram till idag har det delats ut ungefär 25000 kronor i denna valuta.
1985	kommer klubbnaalen till och ungdomsavdelningen formaliseras. Föreningen hyr en källarlokal för att ha plats att arbeta med storauktionerna.
1986	blir Gillis Bengtsson ordförande, medlemsantalet når över 200 och Olof Palme mördas.
1987	Storauktionerna går bra med en försäljning på över 100000 kronor men med liten förtjänst. JAS-Gripen visas för första gången.
1988	Utställningen "Hembyggd 88" går av stapeln i Solnahallen. Lars-Erik Larsson får Solna stads kulturmedalj liksom Torkelstam för boken "Posten i Solna". Dubbelsegrare i Vasaloppet blev Bröderna Blomkvist.
1989	Gillis fru Elva börjar med Kaffehörnan medan Berlinmuren faller.
1990	Klubben firar sitt 40-års jubileum på Flamingo medan Irak invaderar Kuwait.
1991	Föreningens internationella utställare – X-et och Lemhorst – blir belönade i Moskva för sina samlingar samtidigt som Boris Jeltsin blir president i Ryssland och Carl Bildt blir statsminister i Sverige.
1992	börjar SFSF, genom Arne Thornqvist, sälja Bingolottor som blivit den största inkomstkällan någonsin. AIK blir svenska mästare i fotboll.
1993	får vi inga kommunala bidrag längre men Solphil ordnas ändå tack vare Lars-Erik Larsons insatser. JAS störtat på Långholmen.
1994	tar skåningen Bengt Mårtensson över ordförandeskapet. Estonia förliser och vi röstar ja till EU.
1995	Föreningen flyttar till Råsundaskolan, skaffar kassaskåp och dator och stridigheterna börjar i Jugoslavien.
1996	Åke Nilsson blir ordförande och medlemsavgiften höjs till 100 kronor. "Galna kosjukan" gör sig påmind.
1997	Sista storauktionen hålls i Råsundaskolan och det är jordskred i Vagnhärad.
1998	Vi är nu 229 medlemmar och omsätter 222130 kronor.
1999	Åker styrelsen till Åbo för att studera Nordia 1999 eftersom vi skall ha Nordia 2000 i Sverige.
2000	Klubben deltar i det praktiska arbetet med Nordia 2000 i Sollentuna och en del medlemmar jobbar både nätter och dagar.
2001	är det 50-årsfest och den blir Solna Frimärksamlarförenings 829:e möte sedan starten. Samtidigt deltar vi i Postmuseums "Vårsalong för nya utställare". Filatelin är stark även om Postverket gör sitt bästa för att ta kål på den. Just nu finns det 57 frimärksklubbar i Stockholmstrakten och alla värnar om filatelin.

Nedtecknat och uppläst på SFSF:s 50-årsjubileum i maj 2001 på restaurang Haga av Bo Törner.